

## Kommunens viktigaste uppgift är att ta hand om barnen

Barns, ungas och familjers välbefinnande utgör grunden för kommunens framtid. Vi lever i en tid då kommunernas ekonomi efter coronakrisen är i obalans och kraven på att göra nedskärningar inom barnens välbefinnande kan vara enorma. Om vi försöker få ekonomin i balans genom att minska på tjänsterna för barn, unga och familjer kan krisens konsekvenser dock i värsta fall sträcka sig flera årtionden framåt.

Vi vill säkerställa att så inte sker. I det kommande kommunalvalet 18.4.2021 måste vi välja beslutsfattare som beaktar barnens intressen och bedömningen av konsekvenserna för barnen under hela valperioden, trots de ekonomiska kraven. Sådana som försvarar barnets rättigheter.

Ju klokare en kommun tar hand om barnen nu, desto mindre betalar den senare i korrigerande åtgärder.

Vad borde vi göra då?



### BARNENS JÄMLIKHET SÄKERSTÄLLS GENOM KOMMUNENS VAL.

Kommunen och de tjänster den producerar har en stor inverkan på hur ett växande barn uppfattar samhället och om barnet upplever sig vara en del av det. Utanförskap, diskriminering och en känsla av övergivenhet lämnar djupa ärr. Förtroendet för samhället stärks, om barnet eller den unga personen får hjälp när det behövs.

En kommun som målmedvetet ökar likabehandlingen av barn är en bra plats att växa upp på. En sådan kommun erbjuder barn jämlika möjligheter att utöva hobbyer, sörjer för skolmatens kvalitet och beaktar olika familjer, barngrupper och livssituationer.

### BARN OCH UNGA ÄR KOMMUNINVÅNARE – LYSSNA PÅ DEM!

Barn och unga är kommuninvånare, och inte enbart sådana som konsumerar tjänster. Deras åsikter har betydelse. De ser också på saker och ting ur ett annat perspektiv än vuxna och ger viktig information när tjänsterna utvecklas.

Det finns många bra metoder för att involvera barn, såsom inkluderande budgetering, ungdomsfullmäktiges verksamhet samt hörande av olika barngrupper som en del av beslutsfattandet.

Organisationerna hjälper kommunerna att stärka barns, ungas och familjers delaktighet. En klok kommun säkerställer och stöder välfärdsfrämjande organisationers verksamhet och samarbetar med dem.





## PRUTA INTE PÅ KVALITETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH SMÅBARNSPEDAGOGIKEN.

Kommunerna har redan under sparkraven gjort nedskärningar i resurserna för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Kommunerna har också olika praxis, olika servicenivåer och serviceavgifter. Detta leder till ojämlikhet mellan barn och familjer.

De viktigaste förutsättningarna för framgång inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken är tillräcklig och utbildad personal samt barngrupper av lämplig storlek. När dessa förverkligas får barnet stöd som motsvarar barnets behov och växer upp till en vuxen som litar på sig själv och sin förmåga. Senare bidrar hon eller han i sin tur till kommunens ekonomi.



## BEDÖMNINGEN AV KONSEKVENSERNA FÖR BARN ÄR KUNSKAPSBASERAD LEDNING.

I praktiken har alla kommunala beslut något slags, direkt eller indirekt, inverkan på barnen. Alltför ofta händer det att flera separata beslut tillsammans påverkar barnens eller barngruppernas situation oförutsägbart och till och med på ett tråkigt sätt.

Bedömningen av konsekvenserna för barn förebygger detta och stärker beslutsfattarnas förståelse för vad beslutet kommer att innebära i barnens och familjernas vardag. Just nu är bedömningen av de ekonomiska beslutens konsekvenser för barn och familjer särskilt viktig för att skadliga beslut ska kunna undvikas och krisens långvariga negativa effekter ska kunna avvärjas.

Det finns en hel del material och verktyg som visat sig vara bra för bedömningen av konsekvenserna för barn. Barn- och familjeorganisationerna ger gärna stöd för detta syfte!

LÄS MER OM BYGGANDET AV EN BARNVÄNLIG KOMMUN

[WWW.LSKL.FI/AANILAPSELLE](http://WWW.LSKL.FI/AANILAPSELLE)



@AANILAPSELLE



### I KAMPANJEN DELTAR:

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO, BARNAVÅRDSFÖRENINGEN, ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO, FOLKHÄLSAN, HOPE, ICEHEARTS, IMETYKSEN TUKI, KASPER – KASVATUS JA PERHENEUVONTA, KEHITYSVAMMALIITTO, KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO, KUUROVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO, LASTEN JA NUORTEN KESKUS, CENTRALFÖRBUNDET FÖR BARNSKYDD, MANNERHEIMS BARNSKYDDSFÖRBUND, MARTTALIITTO, NÄTVERKET FÖR FAMILJERS DIVERSITET, NUORTEN YSTÄVÄT, UNDERVISNINGSSEKTORNS FACKORGANISATION OAJ, PARASTA LAPSIKESKUS, RÄDDA BARNEN FINLAND, PESÄPUU, FÖRBUNDET FÖR FAMILJEVÅRD I FINLAND, PIENPERHEYHDISTYS, PINSKUT, REGNBÅGSFAMILJER, SETA, SOS-BARNBYAR FINLAND, FINLANDS UNICEF, SUOMEN VANHEMPAINLIITTO, VAMLAS, VAMMAISPERHEYHDISTYS JAATINEN, VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT, BEFOLKNINGSFÖRBUNDET I FINLAND, YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO OCH VÅRA GEMENSAMMA BARN.

...OCH DU?